

1η ΜΕΡΑ: Αθήνα- Μαδρίτη

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Σε συνεννόηση με τον συνεργάτη του γραφείου μας στη Μαδρίτη, αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για μια πρώτη γνωριμία με την "Άλλη Μαδρίτη" (Στάδιο S. Bernabeu, σταθμός Atocha, Μνημείο Debod, Πάρκο Ρετίρο κ.α.)



2η ΜΕΡΑ: Μαδρίτη - Ξενάγηση πόλης

Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της σημαντικότερης Πινακοθήκης στον κόσμο (ΓΡΑΔΟ). Τα πάνω από 10.000 έργα που ανήκουν στην συλλογή του, προσφέρουν ένα μοναδικό ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Θα απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, Γκόγια να "στέκονται" δίπλα σε άλλους εξ' ίσου σημαντικούς ζωγράφους. Θα ολοκληρώσουμε την ξενάγηση μας με την επίσκεψη στο Παλάτιο Ρεάλ, τα Ανάκτορα των Βουρβόνων με τα 2.800 δωμάτια. Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού Μπαρόκ, όπου έζησε και δημιούργησε ο Γκόγια ως ζωγράφος του Παλατιού. Απόγευμα ελεύθερο.



3η ΜΕΡΑ: Μαδρίτη - Τολέδο

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την "Πόλη των Τριών Πολιτισμών", το Τολέδο, μία πόλη με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών στυλ καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο "Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ". Στη συνέχεια επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με «Damasquinad», γνωστή Τολεδανική τέχνη που προέρχεται από την εποχή των Αράβων. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.



4η ΜΕΡΑ: Μαδρίτη - Ημέρα ελεύθερη

Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή στη Σεγκόβια, την πόλη της Βασίλισσας Ισαμπέλ παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης.



5η ΜΕΡΑ: Η μέρα της επιστροφής μας

Σήμερα τελειώνει το ταξίδι μας αφήνοντας όμορφες αναμνήσεις και μια υπόσχεση ότι θα ξαναγυρίσουμε.

